

### Waasmunster (Sombeke)

**VI.bis. – ANTOON FRANS JOZEF DE CASTRO.** Hij werd geboren te Brussel op 18 en gedoopt in de kerk van O.L.Vrouw ter Kapelle op 19 september 1690. Zijn zwangere moeder was om te bevallen naar haar ouders in Brussel gegaan, op de vlucht voor de Franse legers die in 1689 Vlaanderen waren binnengevallen.<sup>1</sup>




Handtekening en zwart lakzegel met wapen van Antoon Frans Jozef de Castro, 1736 (RAG, Archief St.-Baafs en Bisdome Gent, nr. 36.427)

We vinden het (erg complexe) wapen dat hij gebruikte op een lakzegel op een brief van hem vanuit Waasmunster van 7 februari 1736<sup>2</sup>: *gevierendeeld: in 1: de Castro, in 2: de Hertoghe, in 3: de Villers, in 4: Lopez.*

Daarin is het wapen de Hertoghe: *in 1 en 4: in goud een hertenschedel van keel (d.i. de Hertoghe); in 2 en 3: in zilver een dwarsbalk geschaakt van goud en keel van twee rijen en 4 stukken (d.i. van Belsele) met een hartschild van sable met een schildhoofd van zilver beladen rechts met een schildje van goud met een keper van keel (d.i. van Moerkerke).* En het wapen de Villers daarin is: *gevierendeeld: in 1 en 4: in goud een uitgeschulpt schuinkruis van sable; in 2 en 3: in zilver een dwarsbalk van keel.*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> KOKW, Archief de Castro, doos 1, nr. 1734, f° IV (in geschrift van Frans Jozef de Castro senior): *Jo<sup>r</sup> Anthoin Francois Joseph geboren tot Brussel inden vlucht tijt den 18en 7bre 1690 en(de) gedoept inde Cappelle Kercke.*

<sup>2</sup> RAB, Archief St.-Baafs en Bisdome Gent, nr. 36.427 (brief aan het bisdom waarin hij, als heer van Sombeke de onderpastoor van Tielrode voordraagt als nieuwe kapelaan van de Sint-Rochuskapel te Sombeke in opvolging van de overleden kapelaan, 7 februari 1736).

<sup>3</sup> Voor de identificatie van de kwartierschilden: zie de 32 kwartierschilden van V.ter.3. Eugenius Ignatius de Castro (wiens grootmoeder paterneel een volle zuster was van de grootmoeder paterneel van deze Antoon Frans Jozef de Castro), zoals ze ingekleurd getekend staan in KOKW, Archief de Castro, doos 1, nr. 1704:

Het zijn de wapenschilden van de vier grootouders van zijn vader Frans Jozef sr. wiens grootouders waren: Diego sr. (Sanchez) de Castro, Joanna Lopez (de Toledo), Karel Philip de Hertoghe en Isabella de Villers.

Andere exemplaren van zijn lakzegel op een brief zijn geheel identiek: bv. één vanuit Waasmunster, 3 november 1727<sup>4</sup> en één vanuit Lokeren, 26 december 1752<sup>5</sup>. In beide brieven vinden we ook zijn handtekening.

Hij huwde (na contract van 18 mei<sup>6</sup>) in de kapel van Sombeke<sup>7</sup> op 20 mei<sup>8</sup> 1716 met Joanna Maria Theresia LAUREYNS (getuigen: Franciscus Josephus de Castro en Jacobus Laureyns), vrouw van Sombeke en Vyvere, dochter van Jacobus Guillelmus, heer van Sombeke, Oudenhove, Montenaken, enz... en Maria Theresia van der Perre. Het bruiloftfeest had plaats op het kasteel van Sombeke. Omstreeks 1730 werd door hen het vervallen kasteel heropgebouwd in renaissancistische stijl. In het poortgebouw werd een wapenschild de Castro aangebracht.



Kasteel van Sombeke te Waasmunster en wapen de Castro in het poortgebouw

*Genealogie des Sanchez de Castro et autres*, f° 10v. Voor een nauwkeurige blazoenering van de wapens de Hertoghe en de Villers, zie: A. MERGHELYNCK, *Le fief-manoir ...*, 1900-01, II, p. 179 en 201, noot 1.

<sup>4</sup> KOKW, Archief de Castro, doos 8: brief over geldkwesties verstuurd vanuit Waasmunster-Sombeke aan de Castro 'hoogschepen van het Land van Waas te St.-Niklaas' (d.i. zijn oudste broer Frans Jozef junior), getekend *A.F.J. de Castro Sombeke*. Het betreft de afwikkeling van de erfenis van hun tante (dus allicht Isabella Francisca, + 1724); RAG, Archief St.-Baafs en Bisdom Gent, nr. 33.363: brief aan de secretaris van de bisschop van Gent betreffende de bouwvalligheid van de pastorie van Daknam, met idem handtekening.

<sup>5</sup> RAG, Archief St.-Baafs en bisdom Gent (toegang K80), K 18306.

<sup>6</sup> RAG, FDDB, nr. 964.

<sup>7</sup> Zoals vermeld door de echtgenoot in zijn handboekje, het huwelijk staat wel ingeschreven in het huwelijksregister van Waasmunster, waaronder de kapel van Sombeke viel.

<sup>8</sup> M. DEWULF, *Het verblijf ...*, p. 47 vermeldt verkeerdelijk *maart*.